



'Mijn hart zal altijd in Vlaanderen liggen'

## N-VA'ER GREET SELS WOONT AL 17 JAAR IN DENEMARKEN

Gedurende bijna 15 jaar was ze de linker- en rechterhand van de partijdirecteur, eerst bij de VU en daarna bij de N-VA. Na de gemiste kiesdrempel in 2003 volgde ze haar hart en haar Viking naar Denemarken. LEO sprak met Greet Sels.

**V**laamse organisatie in Brussel zoekt administratief medewerker. Veel meer stond er niet in de vacature in het weekblad *WIJ* waarvoor Greet Sels begin 1988 solliciteerde. 'Toen ik de job kreeg, dacht ik: het is maar voor eventjes, tot ik iets anders vind.' Dat eventjes wordt uiteindelijk 15 jaar, eerst bij de Volksunie, daarna bij de N-VA. 'Ik ben begonnen als gewoon administratief medewerker en als medewerker van de algemeen secretaris. Toen was dat Paul

Van Grembergen. Daarna heb ik een tijdje voor de studiedienst gewerkt. En toen Nico Moyaert directeur werd, ben ik directiesecretaresse geworden.'

Als directiesecretaresse zat Greet Sels op de eerste rij. Ook toen de VU in 2001 uiteenspatte. 'Wij hadden een heel hechte personeelsploeg. We werkten hard, maar hadden ook veel plezier samen. Toen de splitsing eraan zat te komen ... Eigenlijk had niemand van ons zin om te kiezen. We hadden het goede voornemen dat we ook na de splitsing samen zouden blijven. Maar uiteindelijk bleek dat niet haalbaar.'

Greet kijkt nog altijd met spijt terug op die periode. 'Ik heb daar heel goede vrienden verloren. Iemand met wie

je gisteren nog had zitten praten of grappen maken, draaide ineens zijn rug. De persoonlijke prijs is heel hoog geweest, voor iedereen.'

### **Een heel ander avontuur**

Na de VU kiest Greet voor de N-VA. Dat duurt tot 2003. 'De verkiezingen van 2003 waren een gigantische teleurstelling. Ik weet nog dat alle journalisten op voorhand zeiden: 'Julie hebben een prachtige campagne.' Maar ze werkte niet. Toen zijn we zo goed als met z'n allen ontslagen. Ik vond dat vooral erg voor onze vrijwilligers, die het werk van jaren aan diggelen zagen vallen.'

Voor Greet betekent haar exit bij de N-VA echter het begin van een heel ander avontuur. 'In 2000 had ik Mikael uit Denemarken leren kennen tijdens een zeilvakantie. We werden een koppel en zijn heen en terug beginnen te vliegen tussen Brussel en Kopenhagen. Eind 2003 hebben we beslist dat ik naar



**1.** De VU-personeelsploeg in 1989, met Greet bovenaan links op de tweede rij. 'Wij waren een hechte ploeg.'

**2.** Op een doe-dag voor de parlementsverkiezingen van 1991.

**3.** Tot haar vertrek in 2003 was Greet directiesecretaresse. 'Alles vanop de eerste rij kunnen volgen mis ik soms wel.'

**4.** Kandidaat in 2003. 'Ik heb voor de VU en daarna de N-VA op elke mogelijke lijst gestaan.'

Denemarken zou gaan. Met Pasen 2004 ben ik verhuisd.'

Nu woont Greet al bijna 17 jaar in Denemarken met haar man en elfjarige dochter, in een dorp op 25 kilometer van Kopenhagen. En werkt ze in een heel andere omgeving dan de politiek. 'Ik werk als coördinator voor klinische studies in een bedrijf dat medische apparatuur maakt. Wij hebben klinische studies in heel Europa. Ik zorg er mee voor dat alles in orde is om de studies op te starten, uit te voeren en te rapporteren.'

Wie migratie zegt, zegt integratie. Ook bij Greet begon die bij de taal. 'Ik had voor mijn verhuis al Deens gevolgd in Leuven. Het eerste halfjaar heb ik dat hier in Denemarken nog intensief voortgezet. Om mijn draai te vinden. Ik zeg altijd tegen iedereen: een taal leren moet je niet doen voor de anderen, maar voor jezelf. Om deel uit te maken van de samenleving.'

## 'Een taal leren moet je niet doen voor de anderen, maar voor jezelf. Om deel uit te maken van de samenleving'

### **Vlaamse tradities in Denemarken**

Omgekeerd bracht Greet een stukje Vlaanderen binnen in Denemarken. 'Wij houden zoveel mogelijk Vlaamse tradities in ere. Sinterklaas, pannenkoeken met Lichtmis, eieren verstoppen met Pasen. Met Sinterklaas neemt mijn dochter iets mee voor haar klas, die kinderen vinden dat geweldig.' Ook opvallend: sinds Greet verhuisde is het aanbod aan Belgisch bier enorm gestegen. 'Ik zeg altijd dat dat mijn persoonlijke invloed is.' (lacht)

Als ze wil, kan Greet intussen de Deense nationaliteit aanvragen. Dan

moet ze wel een inburgeringsproef afleggen. 'De vragen voor die proef worden regelmatig bekendgemaakt. Er wordt gezegd dat tachtig procent van de Denen niet zou slagen voor die test. Dat gaat over zaken waarvan ik denk: ben je echt een betere Deen omdat je weet in welk tv-programma een bepaald iemand een hoofdrol speelde?'

Hoe dan ook lijkt ze niet van plan om voor die dubbele nationaliteit te gaan. 'Ik voel mij hier thuis, maar mijn hart zal altijd in Vlaanderen liggen.' De afstand in tijd en ruimte heeft Greets kijk op de Vlaams-Belgische politiek allerm minst veranderd. 'Ik denk dat de N-VA absoluut nodig is. Ik vind het ook fantastisch hoe groot die nu is. Als ik denk aan 2003 en waar de N-VA nu staat ... Dat had de grootste optimist nooit durven te dromen. Ik ben wel een beetje trots dat ik in het begin daaraan heb meegewerkt.' ■